

Nieuwsbrief

Nederlandse Taalschool Lusaka



Beste ouders,

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. En ook gelijk de eerste nieuwsbrief van mij als nieuwe leerkracht/directeur van de NTSL. Ik ben nog geen drie weken in Lusaka, maar ik moet zeggen dat ik me al behoorlijk thuisvoel. En dat komt ook zeker door het warme welkom dat jullie mij hebben gegeven. Dank daarvoor, ook namens mijn gezin!

De school is weer gestart, de kinderen hebben al prachtige vakantie verhalen geschreven en we hebben elkaar al een beetje leren kennen tijdens de eerste lessen. Ook de welkomstborrel bij de familie Vondeling was zeer geslaagd.

De eerste bestuursvergadering is geweest en naar aanleiding daarvan doe ik graag de volgende mededelingen/verzoeken:

We zoeken enthousiaste ouders voor de zaterdagactiviteiten die komende maanden op de planning staan. Wie wil zich inzetten voor de Kinderboekenweek en wie wil meehelpen met Sinterklaas?

Graag hoor ik als er iemand tijdens het schooljaar naar Nederland of België gaat. Ik heb begrepen dat de postbode niet bestaat in Lusaka en soms is het handig als iemand iets uit Nederland of België mee kan nemen.

Op 14 september is de ALV. Ik zal deze avond ook een presentatie geven over het onderwijs op de NTSL. Ik hoop dat jullie er allemaal bij kunnen zijn.

Mochten er vragen zijn of andere zaken over de kinderen die jullie met mij willen bespreken, aarzel niet en loop gerust binnen voor of na schooltijd of maak een afspraak via de mail.

Met vriendelijke groet,

Marlous Groothuismink-van der Veen